

***” ... for at enhver som tror på Ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv”***

*Sådan står der om Jesus i Johannes evangeliet, kapitel 3, vers 16.*

*Det kaldes også ”den lille bibel”, fordi det vers i én sum peger på bibelens budskab.*

*Det er en del af vores hverdag, at vi af og til standses af spørgsmålet:  
”Er der ikke mere i livet end det, jeg oplever?”*

*Jeg lever et liv med dets kampe og udfordringer, men er det virkelig det hele?*

*Den slags spørgsmål vil måske give os en slags åndelig længsel efter en mere konkret mening med tilværelsen.*

*Vi kan længes efter fred og frihed. Vi kan længes efter at blive trøstet, når vi sørger; længes efter hjælp, når vi er hjælpeløse; og længes efter at finde sandheden om livets store spørgsmål.*

*Jesus lover os et sted, hvor vi kan gå hen med al vores længsel. Vi behøver ikke søge i blinde. Han siger til os, at han er Vejen, Sandheden og Livet.*

*Det er kun ved at høre hans ord, at et menneske kan se og erfare at Jesus virkelig er Vejen, Sandheden og Livet; og den, som giver evigt liv.”*

# Indbydelse til missionsuge

*Velkommen til missionsuge i Krusbjerg missionshus. Det foregår i dagene onsdag d. 24. februar til søndag d. 28. februar 2016. Alle dage er det Dan Hessellund, Herborg, der kommer og forkynder Guds ord over emnet: "... for at enhver som tror på Ham, ikke skal gå fortabt, men have evigt liv"*

*Onsdag kl. 19.30*

*Sang ved lokale kræfter*

*Torsdag kl. 19.30*

*Sang ved mandskoret, Ølgod. Kaffe*

*Fredag kl. 19.30*

*Sang ved unge fra LMU Ølgod. Kaffe og eftersamvær*

*Lørdag kl. 19.30*

*Sang ved Claus Aaskov. Kaffe og eftersamvær*

*Søndag*

*Kl. 9.00 - 9.30 serveres der kaffe og rundstykker*

*Kl. 10.00 prædiken ved Dan*

*Vel Mødt*

*Arr. Luthersk Mission Krusbjerg*